

Sædder til Grubberholm

Ruten fortsætter i store træk langs den gamle sydlige sognegrænse for Herfølge sogn der historisk har været et usædvanligt stort sogn, i dag udgør ruten grænsen imellem Køge, Stevns og Faxe kommuner.

Vi er omgivet af det der med en samle betegnelse hedder "Vallø Storskov" men som indeholder mange underområder (Kællingekrogen, Friheden, Gunderup Overdrev, Kirkeskov, Folehave, Gunderup Kohave, Vedskølle overdrev, Tureby Hestehave, Almindevænge) Navne der alle rummer en historie om et liv før det hele blev samlet under Vallø Stift og Bregentved Gods. Store dele af skovene i Køge kommune ejes af Vallø Stift hvis historie kan føres tilbage til 1300-tallet. Indtil 1737 var godset og slottet privatejet men herefter overgik det til en selvejende erhvervsdrivende fond.

Gennem tiderne har Vallø haft stor betydning for befolkningen med sine mange arbejdspladser og er stadig den dag i dag en faktor for lokalsamfundet ikke mindst i Køge kommune selvom hovedsædet faktisk ligger udenfor kommunen.



I den sydvestlige del af Gunderup Kohave findes en rundhøj fra stenalderen (dateret 3950 - 2801 f.v.t. samt en dysse eller jættestue ligeledes fra stenalderen dateret til samme periode. Mindesmærkerne er fredede så gå ikke op på dem. Begrebet 'kohave' henviser til en mark eller eng der før udskiftningen blev anvendt til fælles græsning for byens kreaturer. I den nordlige del af Gunderup Kohave finde en fællesgrav for de døde fra Tessebølle landsby der stort set uddøde under pesten i 1711 den sidste egentlige pestepidemi i Danmark.

Historien fortæller, at fæstebonden Ole Jensen i 1710 hjembragte foruden et vognlæs linto [høruld] også den frygtede pestsygdom fra København til landsbyen Tessebølle i Herfølge sogn. Han

Færdselsregler

Når man færdes i området, skal man vise hensyn og følge reglerne for færdsel. Strækningerne gennem skovene må kun anvendes til fods og på cykel. Efter naturbeskyttelsesloven må man færdes til fods eller på cykel på veje og stier i skove og i det åbne land. Det er ligeledes tilladt at færdes til fods på udyrkede, uindhegnede arealer uden for skove. Færdsel sker på eget ansvar. Knallertkørsel og ridning er, med mindre der er givet særlig tilladelse, ikke tilladt. Brug af åben ild er ikke tilladt. Hunde skal føres i snor hele året rundt.



Videre fører

Turen her ender ved Grubberholm station men man kan sagtens vandre videre idet der er to tilslutninger til Sjællandsleden. Den ene starter før Grubberholm station umiddelbart efter man har krydset jernbanen og fører op forbi Vallø slotspark og slottet hvor Sjællandsleden fører videre ud af Vallørækken mod øst.

Den anden mulighed er at fortsætte forbi Grubberholm station og gennem den lille by Himlingøje og derfra videre til Store Tårnby hvor man møder Sjællandsleden der fører over Tryggevælde å og videre sydpå.

Udgivet af 'Køge Vandregruppe' 2021.

Redaktion: René Ljunggren & Niels Rolskov, Grafisk design: René Ljunggren.

Udgivet med støtte af: ?? ?? ??

ISBN:

Trykt hos:



Vandreruter i Køge Kommune



På tværs gennem Køge kommune
Hovedvej 14
v/Åvadshus - Grubberholm station
Del III
Sædder - Gubberholm st.



blev syg og døde næste morgen, og smitten bredte sig hurtigt i landsbyen. Tessebølle skulle aldeles afspærres fra al samkvem med omverdenen.

Ligene måtte ikke bringes til Herfølge kirkegård, men skulle, når de var erklæret døde, bringes til det yderste hjørne af den østlige bymark - en sandet bakke kaldet Elsbjerg - bag byens tørvemose.

I slutningen af september mødte ikke mere noget ved byledet, når rytteren tudede i sit horn. Således var man klar over, at der ikke længere fandtes levende mennesker i byen.

Det rigtige årstal må være 1711, da der var pest i København. I august og september dette år finder vi et usædvanlig stort antal

dødsfald i Herfølge kirkebog. Det var dog langt fra alle byens indbyggere, der døde.

2. Her findes nogle små vandhuller der bla. er levested for den store vandsalamander. Stor vandsalamander (*Triturus cristatus*) er en padde med langstrakt krop. I yngletiden kendes hanne på den store takkede rygkam. Bugen ersvovlgul. Vær opmærksom på at stor vandsalamander samt de vandhuller den lever i er fredet.

